

Istedløvens



odysseé



Den slesvigske billedhugger
Herman Wilhelm Bissen skulle lave
sejrsmonumentet...



Og d. 25 juli 1862 afsløredes
ISTEDLØVEN på Flensborg
Kirkegård.



Løven fejredes med taler, fest og
fædrelandssange...



...men ikke alle var lige begejstrede.



Danmark forsøgte at splitte Slesvig og Holsten fra hinanden, til stor vrede for Det Tyske Forbund.
Den 1. februar 1864 brød den 2. Slesvigske Krig ud.



Denne gang sejrede Preussen og Østrig over Danmark. Slesvig og Holsten (og Lauenburg) blev nu en del af Det Tyske Forbund.



Flensborg var blevet besat d. 22 februar og vrede lokale besluttede nu at gøre noget ved Løven...



Ned med Løven!
Slut med dansk overmagt!

Av! Stop!
Jeg er uskyldig!



STOP! I lovens navn!

Løven skal ikke ødelægges - vi tager den med!

Pyha!



Og således blev Løven nu et tysk sejsmonument...

Hvor skal vi mon hen nu?



1868

Kong Wilhelm!
Hvor skal vi stille løven fra Flensborg?

Hm... jeg har en idé!



Løven blev placeret i gården på Tøjhusmuseet i Berlin. Men...

Den fylder nu lidt meget her...

Ja, det kan jeg godt se...
Jeg har en anden idé!

Kalder de mig tyk??



Så i 1878 blev Løven flyttet til et kadetakademi i Lichterfelde.

Kan man da aldrig få ro bare et øjeblik!



Her skulle den inspirere soldaterne mange år frem...



Næe!

Ih!

Her er nu egentlig rovt nok.

1. Verdenskrig brød ud i 1914...

Hvad sker der dog?



... og sluttede i 1918.

Vi har tabt en verdenskrig...

Hvad skal der nu blive af vores land?



Efter krigen prøvede man at løse nogle af grænsekonflikterne.

I Slesvig holdt man en afstemning om hvilket land området hørte til...

Okay, folket har talt!
Nordslesvig er dansk...

Og resten er tysk.

Flensburg

Løvens hjem blev også drøftet i denne forbindelse...

...Om vi vil have Istedløven tilbage her til Flensburg? Nej tak! Det ville være en provokation og skabe gnidninger mellem tyske og danske...

2. Verdenskrig brød ud i 1939...

Nu igen?!

...og endte i 1945.

Vi har tabt endnu en verdenskrig...

Hvad skal der dog blive af os...?



Amerikanske tropper fragtede
Løven til Danmark...

Operation "Lion" - alt
går efter planen - skifter!

Ih du
milde!



...hvor den blev anbragt ved
Tøjhusmuseet i København.

Det her er da
vist ikke Flensborg...



De første par år blev Løven
bevogtet fordi man frygtede
hørværk på monumentet...

Altså... jeg er jo
både dansk OG tysk.
hvorfor skulle nogen
være efter mig?



Der var dog stadig ikke enighed om
Løvens placering, og dette blev diskuteret...

Den kan stå i Fredericia!

Nej, det går ikke...

Den kan stå i min have!

Men de vil
jo stadig ikke
have den der!

Nej! Hvis den skal
nogle steder hen,
så skal det være
tilbage til Flensborg!



Også i grænselandet fortsatte diskussionen de næste mange år frem...

Skulle i ikke have haft Istedløven tilbage til Flensborg?

Jow, men der er jo stadig folk der synes at den er for skrap - et dansk sejrsmonument du ve'...

Nåja, men den hører da mere til hos jer end i København!

Tjo...

De forlader nu Danmark

Willkommen im Deutschland

Man kom dog ikke frem til nogen løsning...

Suk... god vide om jeg nogensinde kommer hjem?

Så Løven blev stående. Men i 2009 skete der noget...

Ja hallo? Jo, jeg ringer fra Flensborg! Vi har besluttet os nu - kan vi få Istedløven hjem igen?

Løven undergik en grundig restaurering.

Nej, NU er det virkelig gået for vidt!



...hvorefter den endnu en gang kom ud på en rejse, formentlig for sidste gang.



Jeg har da fået set mig omkring!

I 2011 blev Istedløven igen afsløret på Flensborg Kirkegård. Denne gang var der dog både tyskere og danskere med til indvielsen...



Det her minder mig om noget...

Er i klar?



Istedløven var endelig hjemme igen - nu med en ny betydning. På soklen står:

"Gjenrejst i 2011 som bevis på venskab og tillid mellem danskere og tyskere."